



Σε μια Κύπρο, διαφορετική απ' όλες τις απόψεις, έλληνες και ξένοι παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ένα δράμα που τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Η ευγένεια αυτού του λαού είναι πέραν του δέοντος: αστυνομικός σπρώχνει, κατά λάθος, την ώρα που τοποθετούσε κιγκλίδωμα για να κλείσει τον δρόμο μπροστά από την κυπριακή Βουλή, διαδηλώτρια και ζητά συγγνώμη που την ακούμπησε (!!). Ηλικιωμένος, με την αγωνία στο προσωπο, περιμένοντας να ανοίξουν οι πόρτες των τραπεζών μετά από έντεκα μέρες φόβου και άγχους, μου ζητάει συγγνώμη που μπήκε μπροστά και μου χάλασε το κάδρο! Στον δρόμο σταματάνε για να περάσεις με τα αυτόματα αυτοκίνητά τους και το κειρότερο, αυτό που χρόνια ξέχασα, το πρώισου λένε «καλημέρα» και χαμογέλανε!

Τι λαϊς!!! Ανυποψίαστος στα παπαγαλάκια, ήθων και οι ειδικοί... Γέμισε ο τόπος ειδικούς με σενάρια και απόψεις. Όταν ερχόμουν είχα γνώμην για τους Κυπριούς (αρνητική). Τώρα δεν λέω πως

τους λατρεύω αλλά χαίρομαι να περπατάω, να αφήνω τα πράγματά μου εκεί στο τραπέζι και εκεί να τα βρίσκω...

Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Τώς εδώ να παίζουν χειρότερα πράγματα. Τώς. Κάθομαι σε ένα καφέ (Υφαντουργείο), το νέο μου γραφείο – γελάνε οι φίλοι μου πίσω στην Αθήνα με το εκάστοτε «γραφείο» που αποκτώ – και τίποτα δεν θυμίζει αγωνία, τρόμο, φόβο, μονάχα η τηλεόραση και η ασφυξιογόνα μάσκα και το κράνος που έχω στην βαλίτσα, συνηθισμένος στην απρόσωπη και εχθρική Αθήνα.

Εύχομαι – ναι, τους εύχομαι – αυτοί οι λίγοι 300.000 συγκάτοικοι αυτής της πόλης να τα καταφέρουν – «και εγώ μαζί τους» παρά τα λάθη τους, τις διαπλοκές τους και τη «λάθος» τοποθεσία αυτού του νησιού στον χάρτη των διπλωματικών συμφωνιών.

Κείμενο και φωτογραφίες: Ιάκωβος Χατζησταύρου

1. Στο Δημαρχείο Λακατάμειας που σε συνεργασία με την επισκοπή Ταμασσού δίνονται μια φορά τον μήνα σε εκατόντα οικογένειες με οικονομικά προβλήματα τοάντες με φαγητό.
2. Από την πρωτοβουλία εθελοντών για τη συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, αντί αντιτίμου εισιτηρίου μαζεύτηκαν στον χώρο της συναυλίας τόνοι τροφίμων.
3. Έχω από το κυπριακό κοινοβούλιο, εναντίον των μέτρων και της οικονομικής κατάστασης,
4. Ρώσος περιμένει, τη μέρα που άνοιξαν οι τράπεζες μετά από έντεκα μέρες.
5. Στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, μέλη διαφόρων οργανώσεων στην προσπάθεια τους να αφυπνίσουν τον κυπριακό λάό.
6. Παραμαθητική συγκέντρωση και πορεία λυκείων και πανεπιστημίων στη Βουλή και το προεδρικό μέγαρο, οι κινητοποιήσεις αυτές έγιναν από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, χωρίς κομματική οργάνωση και κατεύθυνση.



Αλληλεγγύη + διαμαρτυρία



3



4



6



5